

Midfastosöndagen

Psalmer: 65, Ps107, 444, 35, 356

Texter: 2 Mos 16:11-18, 1 Petr 2:1-3, Joh 6:22-36

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Låt oss be!

Herre Jesus Kristus, med dina gärningar har du visat att du är en gudomlig person. Dig vill vi lyssna till och följa. Ge näring till vår själ genom din undervisning och gör oss starka i tron. Bevara oss från allt som vill snärja oss. Amen.

I dagens text jämför Jesus tron med att äta och dricka. Det är en liknelse för att vi ska förstå en andlig sanning. Total fasta slutar med döden på en månad ungefär, utan vätska överlever vi bara ett par dagar. Att vi äter och dricker är nödvändigt för att vi ska överleva. Tron som tar till sig den frälsning Kristus har vunnit åt oss är i ännu högre grad livsviktig. Den vanliga maten ger näring för kroppen - den andliga maten ger evigt liv.

Jesus hade mättat omkring femtusen män förutom kvinnor och barn. Undret visade att han är en gudomlig person, den utlovade Messias. Men folket ville inte tro på honom. De ville ha honom till kung för att han med sin regim skulle garantera dem mat och ett gott liv. Men de var inte intresserade av lyssna till hans undervisning. Vi får veta lite längre fram i Joh 6:e kapitel att de inte ens ut med att höra honom.

Dagen efter bespisningsundret fann de honom i Kapernaum, på andra sidan sjön. De sa till honom: *Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: "Amen, amen säger jag er: Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta.* Med sin gärning hade Jesus bekräftat att han är en gudomlig person. Det borde ha varit anledning nog att söka upp honom. Men de sökte honom för att de var hungriga igen och ville ha en portion till. Jesus talade till dem för att höja deras blickar från det jordiska till det himmelska, från det som är nödvändigt för kroppen till det som är nödvändigt för själva livet och evigheten, höja blicken från det som tar slut till det som förblir och ger evigt liv. Han sa: *Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen skall ge er. På honom har Gud, hans Fader, satt sitt sigill."*

Allt här på jorden tar slut. Inget som vi arbetar ihop består, inte heller vi själva. Hos Jesus ska vi söka det som består. Det är bara han som ger oss den mat som

ger evigt liv. Den är mycket viktigare för oss än allt annat som vi arbetar för att få. Vad är detta för mat som till och med ger evigt liv? Ja, det lär oss Jesus lite längre fram i Johannes 6:e kapitel. Han själv är Guds bröd som kommer ned från himlen och ger världen liv. Och det ätande han talar om är en liknelse för tron som tar emot honom. Vi kan inte ta emot den frälsning Jesus ger annat än genom tron, som tror på honom.

Jesus Kristus är föremålet för vår tro. Han är sänd av Gud, han är Guds Son som blivit människa. Han kom för att friköpa oss från syndens, dödens och djävulens makt. Gud tog all vår skuld och la den på honom. Genom att han led syndens straff som vår ställföreträdare får vi gå fria från straff. Genom att han som vår ställföreträdare led döden på korset och uppstod på tredje dagen har döden förlorat sin makt över oss. Han har lovat att vi ska följa honom i uppståndelsen och vara där han är.

Hans frälsningsverk omfattar alla människor men alla vill inte ta del av den. Vi kan inte ta emot den frälsning han vunnit på något annat sätt än att lyssna till hans röst och tro på honom. Och vi kan lita på honom. Fadern har satt sitt sigill på honom, dvs. gett honom gudomliga gärningar att utföra som bevisar att han är Messias, Guds Son. Han har uppfyllt allt som var förutsagt om Frälsaren ända från tidernas begynnelse. Genom honom har Gud talat till oss. Därför ska vi lyssna till honom och tro på honom.

När Jesus uppmanat folket: *Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv...*Då frågade de : *"Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar?"* "Vad ska vi göra..." är en inrotad föreställning i hela den fallna mänskligheten. Man undrar vilka gärningar som krävs för att få något från Gud. Man vill ha en arbetsbeskrivning och man tror också att man kan göra allt som Gud rimligtvis kan kräva.

Men Jesus visade dem bort från egna gärningar till Guds gärning. Han sa: *"Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt."* Det är som han sa till dem: era gärningar och ansträngningar hör inte alls hemma i det här sammanhanget. Det eviga livet får man inte för väl utfört arbete. För att få evigt liv krävs betalning men inte av er. Nej, det eviga livet får vi genom tron på Jesus Kristus som Gud har sänt som vår Frälsare. Tron är ingen prestation från vår sida. Det är vi som tror men det är Gud som väcker tron genom evangeliet om Kristus. Det är Guds gärning.

Av egna krafter kan vi inte tro på Jesus Kristus vår Frälsare eller komma till honom. Men den helige Ande har kallat mig genom evangelium och gett mig denna tro. Alla som tror på Jesus kan intyga att det är sant. Fråga vilken troende som helst: Har du själv presterat tron på Jesus? Då får du säkert svar som går

ungefär så här: Nej, Jesus har uppenbarat sig för mig som min Frälsare i Guds ord. Det är tack vare budskapet om Jesus som jag tror. Det är inte jag som trevat mig fram till Gud och listat ut hur det ligger till, utan Gud som gett mig tron på Jesus genom sitt ord. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

När Jesus så betonat nödvändigheten av tron begärde judarna att få se honom utföra ett under för att kunna tro. *"Vad gör du för tecken, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra?"* De hade redan sett det tecken de frågade efter. De hade dagen innan sett honom mätta femtusen män med fem kornbröd. Men fast han visat med ett tecken att han är en gudomlig person som de borde lyssna till ville de inte tro hans undervisning. Istället utmanade de honom: vi tror inte något annat än det vi kan se. Att resonera så är också något allmänmänskligt. Man vill ge goda råd till Gud om vad han borde göra för att ha någon framgång hos oss - istället för att lyssna då Gud förkunnar frälsningens väg för oss.

Jesus fortsatte att förkunna för dem nödvändigheten av tron. Han sa: *Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv."* De sade till honom: *"Herre, ge oss alltid det brödet!"* Jesus svarade: *"Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.* Med dessa ord hänvisar Jesus oss alla till sig själv för att få liv. Jesus är livets bröd som kommit för att ge världen liv. Han har inte bara kommit med frälsning för vissa utan för alla. Begreppet "världen" innefattar alla utan undantag.

Men liksom vanligt bröd inte gör någon nytta om ingen äter det så är också livets bröd ämnat att tas emot. Men hur tillgodogör vi oss livets bröd? Ja, genom att tro på Jesus. Det är en tro som litar på evangeliets budskap att Jesus utgett sig själv i döden till försoning för våra synder, och att han uppstått för att vi ska leva med honom. Genom tron på honom tar vi personligen emot det eviga livets gåva. Det är ett liv som börjar här men som inte har något slut utan ska fullkomnas i den eviga härligheten.

Kroppens behov kan uttryckas med orden hunger och törst. Det enda som hjälper är mat och dryck. Men i sitt tal uttrycker Jesus vårt andliga behov med samma ord. Själens hunger och törst är ett behov av frid med Gud och ett liv i gemenskap med Gud. Det är något vi alla är skapade till men som vi på grund av synden saknar. Denna själens hunger och törst kan bara Jesus stilla. Han har lovat att den som kommer till honom, dvs. tror på honom, aldrig ska hungra eller törsta. Hos honom finner själen allt den behöver; nåd och förlåtelse, frid, liv och gemenskap med Gud.

Nu ska ingen tveka eller vara rädd att komma till honom. Helst vill väl syndare hålla sig undan och gömma sig hellre än komma i Guds närhet. Rädsla och olust på grund av våra synder eller tröghet kan vara hinder som håller oss borta. Men det finns ingen motsvarande olust hos Jesus gentemot oss. Han har kommit för att ge världen liv. Han vill att alla ska komma till honom och tro på honom. Han lovar att den som kommer till honom inte ska hungra eller törsta. Hos honom finner du allt du behöver för din själ och evigheten: nåd och förlåtelse, liv och frid. Amen.

Låt oss be!

Käre Jesus Kristus, Du bevisade dig vara Guds Son med många tecken som uppenbarat din härlighet. Vi tackar dig för att du kommit för att ge oss och alla frälsning och liv. Hjälp oss att sätta Dig, din undervisning och dina gåvor, främst i våra liv. Amen.