

# Bibel OCH BEKÄNNELSE

NR 2 2011 – ÅRGÅNG 25. LUTHERSKA BEKÄNNELSEKYRKANS TIDNING



*Ny altaronad i Norrköping*

## BIBEL OCH BEKÄNNELSE

Lutherska Bekännelsekyrkans tidning.

Utkommer med 5 nummer om året.

### Redaktion:

Ingvar Adriansson, Birgitta Erlandsson, Lars Gunnarsson, Gunilla Hedkvist, Ingela Lindmark.

### Redaktionens adress:

Bibel och Bekännelse, c/o Adriansson,

Släntvägen 10, 33135 Värnamo,

e-mail: in.adriansson@bredband.net

**Redaktionssekreterare:** Birgitta Erlandsson,

e-mail: b-erlandsson@tele2.se

**Expedition:** Eivor och Kerstin Waljö,

Lärkvägen 21, 33197 Värnamo,

e-mail: waljo@tanno.se

**Internet:** www.bekannelse.se, www.lbk.cc

**Prenumerationsavgift 150 kr per år**

**och gåvor till tidningen:** LBKs postgiro

22 73 36-5. Från utlandet: IBAN: SE 07 9500

0099 6042 0227 3365. BIC: NDEASESS.

Ange "pren." resp. "gåva till BoB" samt namn

och adress.



## LUTHERSKA BEKÄNNELSE- KYRKAN (LBK)

• Lutherska Bekännelsekyrkan är en evangelisk luthersk kyrka som tror att Gud har skänkt hela världen glädjebudskapet om den försoning som skett i Kristus. Vi tror att Jesus Kristus till sin natur är sann Gud, att han har blivit människa för vår skull, levtt ett syndfritt liv, lidit och dött i vårt ställe och uppstått från de döda. Genom tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse för våra synder och har löfte om evigt liv tillsammans med Gud. Syftet med vår kyrkas existens är att föra vidare detta glädjebudskap, och att samlas kring predikan, dop och nattvard för att växa i den tro vi fått av Gud.

• Vår kyrkas tro har en enda grundval, nämligen det Ord som Gud har gett oss i Gamla och Nya testamentets heliga skrifter. Det är Gud själv som har inspirerat de mänskliga författarna till Bibelns 66 böcker, och därför ska dessa skrifter inte förstås som mänskliga produkter utan som Guds eget ord. Bibelns ord är den enda normen för sann kristen lära. Vi tror att Bibeln ska läsas utifrån dess egna anspråk och karaktär. Poesi ska läsas som poesi, historia som historia och så vidare.

• Vi bekänner oss till de lutherska bekännelse-skrifterna samlade i Konkordieboken från år 1580, eftersom vi funnit att de helt överensstämmer med vår kyrkas enda grundval: Bibeln.

• Vår tro är inte ny, utan har funnits i alla tider, där människor har tagit till sig Guds ord och rättat sig efter det. Eftersom vi har förstått att vi är stora syndare inför Gud behöver vi Guds ords rena och klara undervisning, där förlåtelse och upprättelse skänks åt oss genom förkunnelsen av Jesu försoningsverk.

• LBK delar tro och kyrkogemenskap med KELK, den Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen, som består av ett tjugotal kyrkor runtom i världen, bland annat Evangelisch-Lutherische Freikirche i Tyskland, Evangelical Lutheran Synod och Wisconsin Evangelical Lutheran Synod i USA. Tillsammans är vi omkring en halv miljon kristna i denna internationella gemenskap, och det är vår önskan att allt fler ska dela vår gemenskap, där Frälsaren Jesus och syndernas förlåtelse alltid står i centrum.

## redaktionellt

”Jag kommer att bli populär”, sjunger vinnaren i det svenska bidraget till årets melodifestival. Den som är populär är ”allmänt omtyckt” står det i ett gammalt lexikon. Det är ju egentligen något som vi alla vill vara. Visst känns det bra om människor tycker om oss.

En kassör i en förening som har en mycket god, stabil och växande ekonomi blir också populär. Han kan visa på att det finns stort utrymme för spelarköp i fotbollsklubben, att man kontant kan bygga ny klubbstuga, göra resor o.s.v. Han behöver inte jämt och ständigt tjata om mer bidrag till verksamheten. Där finns resurser.

LBK har det inte lika väl förspänt ekonomiskt. Som dess kassör måste jag konstatera att vi undan för undan tär på vårt kapital. Visserligen tappar vi inte lika mycket som tidigare men det är ändå röda siffror. Som var och en förstår så måste vi vända den här trenden. Fler gåvor och fler understödjare behövs! Med en sådan uppmaning riskerar jag att inte bli särskilt populär. Det minsta människor vill höra är påminnelser om att plånboken måste luftas ytterligare. Vi vet ju att lagens predikan skapar inga glada givare.

Men, kära läsare! Uppfatta inte det jag skriver som lagens tunga krav. Se det inte som ett måste, en order, en uppoffring eller något nödvändigt ont. Nej, se det istället som en jättemöjlighet att få uttrycka glädje och tacksamhet till Gud för allt gott han ger oss! Vi är förskonade från jordbävningar och tsunamis, från krig och uppror. Vårt land är en av de bästa platser på hela jorden att leva i. Visst är Gud oerhört god och nådig emot oss!

Men inte nog med detta. Vi får också tillhöra och verka i ett samfund där Guds ord, Bibeln, är grunden och rättesnöret för vår verksamhet. Läs spalten bredvid! Den spalten är verkligen både uppbygglig och glädjande läsning, en kort men mycket innehållsrik predikan.

Sommarens familjeläger på Hjälmmargården blickar vi redan fram emot. Det är för många höjdpunkten på hela året. I år gläder vi oss särskilt över att få möta nya föredragshållare och förkunnare från vår systerkyrka i Finland.

Men först får vi åter glädja oss över påskens härliga budskap: Graven är tom! Jesus är uppstånden! Inget budskap är större och viktigare än detta. Paulus skriver: ”Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna (1 Kor. 15:3-4). Lägga märke till att Paulus säger att detta är *det allra viktigaste*. Budskapet om Jesu uppståndelse är enda grunden för LBK:s existens. Det är för att han har uppstått som vi samlas till gudstjänster, bibelstudier och konferenser. Eftersom Jesus har uppstått ska också alla som tror på honom uppstå till evigt liv och härlighet.

Populär innebär att vara ”omtyckt av alla”. Det är kanske inte så lätt att bli. Men viktigast av allt är att *alla* är omtyckta av Jesus! Du är omtyckt av honom. För dina synders skull dog han och för din rättfärdighets skull har han uppstått. ”Nu måste jag jubla, jag kan inte annat...”

Lars Gunnarsson

# Jesus frestas att ge upp

Av Peter Öman

*De kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sade till sina lärjungar: "Stanna här medan jag ber." Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sade till dem: Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka."*

*Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sade: "Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Ta denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill." När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus:*

*"Simon, sover du? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."*

*Han gick bort igen och bad samma bön. Då han kom tillbaka fann han att de sov. Deras ögon var tunga av sömn, och de visste inte vad de skulle svara honom. Han kom tillbaka för tredje gången och sade till dem: "Ni sover nu och vilat er. Det är nog. Stunden har kommit. Se, Människosonen ska utlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå! Han som förräder mig är här." (Mark. 14:32-42)*

Har du någonsin ställts inför en uppgift som känts övermäktig, ett hinder som sett ut att vara

för högt, ett problem du upplevt som för komplicerat för att du ska kunna finna en lösning? Har du någonsin känt dig frestad att ge upp? I dagens text får vi höra om hur Jesus i Getsemane trädgård frestas att smita undan sitt uppdrag. – Gör det inte, viskar djävulen. Du klarar det aldrig.



## Jesus ber i ängslan och ångest

Evangelisten Markus återger hur Jesus ber i ängslan och ångest. Varför känner Jesus ångest? Varför är han ängslig? Ja, oftast ser vi det som något önskvärt att kunna förutsäga framtiden. Vi vill veta hur vädret blir i morgon. Vi vill veta hur bostadsrörelsen utvecklar sig och vilka jobb som kommer att finnas om tre år. Men att i förväg veta vad som kommer att hända kan vara skrämmande. Jesus vet att han senare samma natt kommer att bli gripen av en folkhop beväpnad med svärd och påkar. Han är fullt medve-

ten om att han kommer att ställas inför stora rådet och dömas till döden. Han vet också att soldaterna kommer att sätta en törnekrona på hans huvud, slå honom i huvudet med en käpp, spotta på honom och piska honom med en piska försedd med vassa spetsar som fläker upp huden. Framförallt vet

Jesus att hans uppdrag som återlösare innebär att han måste bära alla människors alla synder på axlarna och att han därför kommer att få känna hur det känns att vara övergiven av Gud själv. Det är inte alls konstigt att Jesus känner ängslan och ångest.

## Hur ber Jesus?

Du kommer också att hamna i situationer då du känner ängslan och ångest. Du kanske redan har varit där? Kanske har du till och med frestats att handla mot Guds vilja för att det verkade kosta för mycket och vara för jobbigt att handla i enlighet med det som Gud uppmanar oss till? Vad gjorde du då? Jesus ber. Han vänder sig till Fadern med sin oro och ångest. När vi får ett uppdrag som verkar för svårt ber vi kanske också om att få slippa, men låt du märka till hur Jesus uttrycker sig: "Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill." Det är

lätt hänt att vi ber till Gud och tycker att vi redan känner till det rätta svaret. Vi vet både diagnos och medicin, tror vi. Jesus, som är en förebild i allt, gör inte det misstaget. Han betonar att Fadern vet vad som är bäst. Ska Jesus gå efter sina känslor så vill han slippa torteras och hånas, men han tillägger *"Men inte som jag vill utan som du vill"*, vilket betyder detsamma som *"Ske din vilja"*. Så ska också vi be. Det kan vara så att vi tror att det bästa är att vi slipper den svåra prövning som ligger framför oss, medan Gud **vet** att det bästa är att vi går igenom prövningen och klarar av den.

### Vilket bönesvar får Jesus?

Gud har lovat att han alltid hör de troendes böner (Ords. 15:29 m.fl.). Självklart hör han också bönen från sin enfödde Son (Joh. 11:42) som är utan synd, men vad blir resultatet av Jesu enträgna böner? Slipper han bli gripen, slagen, hånad, spottad på, piskad och uppspikad på ett kors? Slipper han bära våra synder på sina blodiga axlar? Nej! Istället återvänder Jesus till lärjungarna efter att en tredje gång han bett till Fadern och säger: *"Stunden har kommit. Se, Människosonen skall utlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå!"* Vad har hänt med ångesten och oron? Vad har hänt med frestelsen att inte utföra Faderns vilja för att det verkade för svårt och smärtsamt? Jo, istället för att bespara Jesus det ofantliga lidande som väntade honom,

istället för att säga: "Nej, du har rätt. Det är för mycket begärt att du som är utan synd ska lida och dö för människor som föraktar Mig, tillber avgudar och hänger sig åt girighet, otukt, stöld och högmod." Istället för att befria Jesus från den ofattbara prövning som ligger framför honom har Fadern gett honom kraft att klara av den. För detta är vi evigt tacksamma. Utan Jesu korsdöd står vi utan hopp. Utan Jesu ställföreträdande offer har vi ingen chans. Allt avgörs där i Getsemane trädgård. Tack vare att Jesus *"ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset"* (Fil. 2:8), så har vi frid med Gud och löfte om evigt liv i himmelen.

Har du varit med om att du bett Gud om något och sedan inte fått det? Vad tänkte du då? Tänkte du att Gud inte hörde din bön, eller att han struntade i den? Dagens text lär oss bland annat att det finns mer än ett möjligt svar på vår bön. Ibland får vi precis det vi bett om. Ibland får vi något ännu bättre. Visst hade det varit bra för Jesus att slippa lida och dö, men det var ännu bättre att Han fick kraft av Fadern att utföra sitt uppdrag och därigenom rädda dig och mig från evig död i helvetet. Livet som kristen kan vara fullt av motgångar, lidanden, misslyckanden och besvikelser. Men vi kan vara helt säkra på att saker vi ser som negativa inte saknar mening. *"Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa"* (Rom. 8:28).

Vilken tröst det är att Gud alltid ger oss det som är bäst för oss, istället för att alltid ge oss det vi ber om.

### Gud hjälper oss att övervinna frestelse

Alldeles i början av Jesu verksamhet, just efter det att Han blivit döpt av Johannes, blir Han frestad av djävulen. Den gången träder djävulen fram helt öppet och uppmanar Jesus att synda genom att tillbe Satan och fresta Gud. Den här gången, alldeles i slutet av Jesu verksamhet på jorden, under Hans sista natt i frihet, sätter djävulen ännu en gång in en stöt. Dessa två frestelser visar hur djävulen arbetar. Ibland vill han fresta oss att ifrågasätta Gud. Han vill förleda oss genom att locka med belöningar som makt, rikedom och popularitet som han gjorde med Jesus i öknen. Men ibland väljer djävulen att angripa oss med tvivel och ångest som han gjorde mot Jesus i Getsemane. – Du klarar det aldrig, säger Satan. – Strunta i ditt uppdrag. Du är för svag. Så kommer han också att angripa dig för att få dig att strunta i att utföra ditt uppdrag i den heliga kristna kyrkan. När det sker ska vi minnas Jesu exempel. Han övergav oss inte, utan vände sig till sin himmelske Fader och bad: *"inte som jag vill utan som du vill"*. O, Gud hjälp oss att göra detsamma när vi är i nöd.

Amen!

# EN HJORD – EN HERDE – MÅNGA FÅR



Flera svenska tonåringar har studerat ett eller två år vid Michigan Lutheran Seminary (MLS) i Saginaw, Michigan, USA. Skolan tillhör vår systerkyrka WELS och motsvarar ungefär vårt svenska gymnasium. Den är en "Preparatory-School" (förberedande skola) vilket innebär att eleverna uppmuntras välja en levnadsbana där de kan tjäna kyrkan på olika sätt, t.ex. som präster, lärare eller medhjälpare i församlingarna. Utländska elever välkomnas och ses som en tillgång när det gäller att vidga vyerna hos amerikanska ungdomar. För närvarande är c:a 25 av de 200 eleverna "gäststudenter" från olika länder.

I januari i år anordnades ett missionsseminarium på MLS. Pastor Albrecht Hoffmann i Ev.

– lutherska Frikyrkan (ELFK), som själv var student vid MLS 1996/97, hade inbjudits att ge en inblick i den tyska systerkyrkans liv och arbete. Han berättar bl.a. följande i marsnumret av ELFKs månatliga kyrkblad:

*I mitt föredrag gick jag först in på vad året på MLS betytt för mig personligen. Framför allt stärkte det min tro. Eftersom vi i Tyskland inte har något eget lutherskt högstadium eller gymnasium är det en fantastisk upplevelse att få så många klasskamrater och lärare som man är ett i tro med. Det är stor skillnad på att få höra om att vi har många trossyskon i hela världen och att själv få uppleva det. Å andra sidan märkte jag också under året i USA vad jag har i min egen lilla kyrka. Jag gladdde mig åt att få bli medarbetare för Guds*

*rike där han placerat mig: i Tyskland. Detta år hjälpte mig fram till beslutet att bli präst.*

*Det andra temat i mitt föredrag var i vilken mån det hjälper vår kyrka att våra skolelever får möjlighet att komma till MLS. Här kunde jag berätta att de flesta av dem nu för ut det glada budskapet om Jesus Kristus som aktiva medhjälpare i församlingarna här i Tyskland. De använder de gåvor som Gud gett dem och som tiden vid MLS hjälpt dem att upptäcka. Det kan gälla att de sjunger i kören, spelar instrument till Guds ära, studerar teologi eller engagerar sig i barn- och ungdomsarbete. Därtill är det en stor välsignelse för elever och familjer i vår kyrka och i systerkyrkorna att få vidga den egna horisonten. Vi är i vår världsvida kyrkogemenskap Konfessionella Evangeliska Lutherska Konferensen (KELK) en hjord under en herde, Jesus Kristus. Vi är en hjord med runt 400 000 får.*

För vår kyrkas framtid är det av stor betydelse att unga människor kan ta vid för att föra Kristi evangelium vidare. Låt oss be om att många av våra unga tar vara på den fantastiska möjlighet till utbildning som ges i vår kyrkogemenskap. Låt oss uppmuntra dem och även stödja dem ekonomiskt så att Gud genom dem får välsigna LBK.

Birgitta Erlandsson

# Ateismens förnyelse

*Är det bara inbillning, eller är ateismen föremål för en ny uppblomstring i vårt samhälle?*

Det är inte något du inbillar dig. Under senaste årtiondet har den så kallade nyateismen energiskt förlöjligat kristendomen och andra religioner. Vad vi ser nu är en nyateism i en ny och varierad form som är ”vänligare” men inte desto mindre medvetet oandlig. Nyateismen och den nya nyateismen har beskrivits som en *gudlös tsunami* som sveper över Europa och Nordamerika.

## Nyateismen

Kompromisslösa religionskritiker som Richard Dawkins, Victor Stenger och Christopher Hitchens har författat böcker som blivit bästsäljare. Dessa nyateister erbjuder vanligen ett ”vetenskapligt” perspektiv som drar slutsatsen att vad vi ser inte har designats av Gud eller någon annan övernaturlig existens. De upprepar gamla ateistiska argument men packar om dem för sin nutida publik, publicerar dem på stora bokförlag och gör dem kända för millioner som annars aldrig skulle välja en ateistisk bok.

Det mest framträdande draget hos nyateismen är inte vad den påstår utan det grova och ofta bitska språket. Den är betydligt intolerantare mot religion än tidigare ateism. ”Det nyateisterna har gemensamt är tron att religion helt enkelt inte bör tolereras utan bemötas, kritiseras och utsättas för rationella argument överallt där dess inflytande visar sig” (Simon Hooper i en artikel nov. 2006). Nyateismen förkunnar att religion är ett gift som bör utplånas. Den anser religiösa människor vara idioter som bör utbildas om det är möjligt eller tystas ner om de inte vill lära sig ateismens visdom.

## Nyateismen i nya kläder

En ny generation framstående ateister har framträtt. En del av dem är kvinnor (”rosa ateister”). De flesta är vänliga och använder humor i sin argumentation på ett effektivt sätt. Det mål dessa nyateister har är inte en värld utan religion, utan en värld där religiösa och ickereligiösa sam-

existerar i frid och där ateister är respekterade och högt värderade. Deras strategi är parallell med den framgångsrika gayrörelsen som i stället för att försöka göra alla till homosexuella försöker säkra lika rättigheter för bögar och lesbiska, i hög grad genom att basunera ut vilka fridsamma, moraliska och ärbara medborgare och grannar de är.

Denna nya våg av ateister betonar sin egen och sina barns ”naturliga förträfflighet” och menar att de är moraliskt ansvariga utan att tro på Gud eller en evig fördömelse. De beklagar hur en del barn från religiösa hem inte tillåts leka med deras barn och hoppas på ett land där barn kan leka tillsammans utan att ta hänsyn till någons tro. De ser religiösa människor mer som vilseledda offer för religiös manipulation och hoppas vinna dem för otron genom samtal som inte urartar till diskussion.

## Förnyade möjligheter

Ateismens uppblomstring och den världsliga humanism som omger oss kan ses som förnyade tillfällen för oss att tjäna de ickereligiösa med det de behöver. De behöver en rätt relation med den Gud vars existens de förnekar. Vi vet vad som är nyckeln till denna skatt. Vi kan artigt men ändå bestämt tala om ytterst påtagliga bevis på hans makt och hans väsen (Rom. 1:20). Vi kan särskilt påminna dem om att alla anspråk på att vara goda eller moraliska i hög grad är tomma påståenden, vilket våra samveten vittnar om (Rom. 2:15, 3:23). Och framför allt kan vi om och om igen dela med oss den goda nyheten om vår Frälsare som fullkomligt tar bort vår skuld och ger en rätt relation till Gud som varar för evigt (Rom. 3:24, 6:23).

Förnuftsmissiga argument för Guds existens kan spela en viss roll när vi har att göra med ateister, men att framföra lagen som lag och evangeliet som evangelium måste alltid vara det centrala.

*Av prof. Forrest Bivens,  
Forward in Christ 3/2011*

# Dunavtsi – en växande luthersk församling

Genom förmedling av John Vogt har S:t Johannes evangelisk-lutherska församling (Finland) fått en möjlighet att stödja en romsk luthersk församling i Bulgarien. Den lutherska kyrkan i Bulgarien (BLC), som är en frukt av missionsinsatser från WELS under 14 år, består till hälften av medlemmar i denna församling, som finns i en by i landets nordvästra hörn intill Donaufloden.

BLC:s ledare, pastor Strahil Naidenov, som är verksam i huvudstaden Sofia, har via e-post berättat följande:

BLC:s arbete fungerar bra tack vare ett generöst stöd från WELS. Folket i Bulgarien kan ännu inte underhålla kyrkans arbete med de

kollekt som samlas in. En av våra församlingar finns i en liten stad som heter Dunavtsi nära floden Donau. Det är en zigenersk församling. Vi har ungefär 100 medlemmar och 30 barn som deltar i gudstjänster och bibelundervisning. Folket är mycket fattigt och både medlemmarna och församlingen kämpar med stora behov av mat och medicin. Församlingen behöver ekonomiskt bistånd för arbetet bland vuxna och barn.

John Vogt håller regelbundet bibelkurser i församlingen. Han befinner sig på en sådan resa i mars månad och ska då närmare undersöka vilka särskilda behov vi kan vara med och stödja. Han överlämnar samtidigt vårt första bidrag.

I Finland var de rumänska tiggarna en het politisk fråga under senaste höst. Ofta hänvisar man till att det är bättre att stödja de fattiga i deras hemländer än att de ska resa bort för att tigga, och det befaras också att de är i händerna på maffian. Att stödja romerna i Bulgarien, som befinner sig i samma utsatta läge som de rumänska romerna, är en konkret möjlighet för oss att hjälpa nödställda med något av vårt överflöd. Det finns, enligt officiell statistik, 370 900 romer i Bulgarien, och arbetslösheten är ca 50 %. Det finns ungefär 8 miljoner romer i Europa, och de hör till de lägst utbildade och underprivilegierade medborgarna.

*Ola Österbacka*



## Välkommen till LBKs sommarläger på Hjälmgården

13-17 juli 2011

Vill du vara trygg i vetskapen att Kristus har frälst dig?

Vill du bli mer motiverad av evangeliet till ett kristet liv?

Vill du ha hjälp att förstå din uppgift som kristen i familjen, skolan och samhället?

Då ska du komma till Hjälmgården! Allt detta ryms under årets tema: "Att vara kristen".

Lägret inleds onsdagen den 13 juli med gudstjänst 19.00.

I år samlas lägerkören redan 13.00 på onsdagen för några timmars övning.

Förutom morgon- och aftongudstjänster, en förbönsgudstjänst och en musikgudstjänst blir det varje dag föredrag över olika ämnen:

### **Torsdag:**

Omvändelsen: Att vara kristen är att bli gripen av Kristus.

Att vara kristen är att leva motiverad av evangeliet.

### **Fredag:**

Att vara kristen i familjen.

Att vara ung kristen i församlingen, skolan och samhället.

### **Lördag:**

Att vara kristen är att vara rädd om sin själ.

Lägret avslutas på söndagen med högtidsgudstjänst.

Varje dag innehåller även särskilda samlingar för barnen.

Detaljerat program kommer i nummer 3 av Bibel och Bekännelse.

Priser: Frukost 60 kr, lunch 85 kr. Barn under 12 år halva priset.

Kvällsmat och kvällsfika 30 kr.

För information om olika alternativ till boende, kontakta Anna Karlsson eller gå in på Hjälmgårdens webbplats: [www.hjalmgarden.se](http://www.hjalmgarden.se)

Anmälan sker via LBKs webbplats:

<http://bekannelse.se/Aktuellt/anmalan>

eller till Anna Karlsson, 0372-19068, mob. 076-1336555,

e-post: [annaskuriosa@telia.com](mailto:annaskuriosa@telia.com)



# Konfirmation och konst i LBK Norrköping

Den 20 februari var en högtidsdag för LBK i Norrköping. Vid söndagens konfirmationsgudstjänst upptogs Gustav Erlandsson och Simon Hedkvist som nattvardsberättigade medlemmar i församlingen.

I två år har de båda ungdomarna studerat Bibeln och katekesen och fått se vilken stadig grund den tro de en gång döpts till vilar på. Konfirmationshögtidens predikan var ett samtal mellan pastor Stefan Hedkvist och konfirmanderna där de klart och tydligt redogjorde för grunden till sin tro på Jesus. Om du vill lyssna på denna predikan kan du gå in på den här webadressen: <http://norrkoping.bekannelse.se/Predikningar/Ljudfiler/2011/Konfirmation%202011-02-20.MP3>

Konfirmations söndagen blev också extra högtidlig genom att församlingen för första gången kunde hänga upp sin nya altaronad. Den har designats och sytts av Sofie Erlandsson och Gunilla Hedkvist. Tanken är att den genom att lyfta fram de liturgiska färgerna och många symboler som anknyter till nytestamentliga texter ska hjälpa gudstjänstfiraren att fokusera på Bibelns eviga budskap med Kristus som centrum. I bonadens mitt hänger ett kors av sjunktimmer gjort av konstnären Eva Spångberg.

## Jesus ger inspiration

Söhret Yakamoz flyttade till Sverige från Turkiet 1983 för att vara tillsammans med sina döttrar som redan bodde här. Eftersom hon är uppvuxen i ett muslimskt land gick hon i koranskola som barn.

-Jag var väldigt nyfiken och hade många frågor, berättar hon, men jag fick inga svar som jag var nöjd med. Islam handlar mycket

om gärningar för att bli godkänd av Gud och jag var jämt rädd för vad som skulle hända mig efter döden. Islam har en lära som liknar katolska kyrkans lära om att man ska sona sina synder i en skärseld och jag var mycket rädd för att hamna där.

I Sverige fick Söhret snart vänner och hon följde med dem till olika kristna kyrkor. Men hon kände sig aldrig riktigt välkommen där.

-Jag hade också svårt att förstå att Jesus kunde vara Guds Son, säger hon. Jag hade ju fått lära mig att han bara var en vanlig profet.

När Söhrets äldsta dotter med familj började gå till gudstjänsterna i LKB Norrköping följde Söhret med ibland. Den helige Ande såg till att de frön som såddes genom gudstjänsterna och predikan började gro.

-Jag förstod att det finns något som heter nådatid och att det är nu som gäller, det är nu jag måste gå in genom den smala dörren, berättar Söhret. När jag mitt under en predikan äntligen förstod det ställde jag mig helt enkelt upp, avbröt prästen och sa att nu ville jag bli kristen.



Några veckor senare döptes Söhret och upptogs som medlem i församlingen.

-Det var som om en tyngd lyftes från mina axlar. När jag kom till tro på Jesus försvann min rädsla. Och här i LBK Norrköping talar man om Jesus, jag blir vänligt och kärleksfullt bemött och jag känner mig hemma.

Tavlorna som pryder församlingens hyrda lokal är målade av Söhret. Hon tycker om att lyssna på förkunnelsen och det ger henne inspiration till att måla tavlor med bibliska motiv. Den mäktigaste av dem är en målning av den första nattvarden.

*Gunilla Hedkvist*



# Från död till liv ”på tredje dagen”

(Hos. 6:2)



MARIANNE MORTENSEN

Genom Adams och Evas syndafall kom död och förgängelse in i världen. Syndens lön är skilsmässa från Gud och förlust av det eviga livet med honom. Denna olyckliga skilsmässa, orsakad av förföraren djävulen, måste undanröjas för att män-

niskan ska återföras från död till liv. Hur denna frälsning går till är Bibelns huvudbudskap.

Omedelbart efter människans olydnad mot Guds ord med synd och död som följd gav Gud detta hoppingivande frälsningslöfte: En avkomling till kvinnan

ska krossa djävulens huvud (1 Mos. 3:15). För att den goda gemenskapen med Gud ska kunna återupprättas måste djävulens huvud, hans makt över människan, krossas. Synden som berövar människan det eviga livet måste bortskaffas.

En avkomling till kvinnan ("kvinnans säd") ska genomföra syndarnas räddning. Löftet om denna oförtjänta frälsning upprepas gång på gång genom hela Israels historia fram till dess fullbordan i och med Messias ankomst och det nya förbundet. Via Abraham ska räddningen ("välsignelse") komma och den erbjuds "alla släkter på jorden" (1 Mos. 12:2-3, se också 17:4f; 22:18). När Abrahams löftesson Isak hamnar i hungersnöd säger Herren till honom: "I din avkomma ska alla jordens hednafolk bli välsignade" (1 Mos. 26:4). Isaks son Jakob påminns om löftet: "Genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade" (1 Mos. 28:14). I tro på löftet profeterar Jakob om sin son Juda strax före sin död: "Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän *Han som den tillhör* (hebr. *Shiló*, dvs. Messias, den rätte härskaren) kommer" (1 Mos. 49:10). Till kung David säger Herren genom profeten Natan: "När din tid är ute och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv... Jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son" (2 Sam. 7:12ff). Slutligen kommer den stora dagen då ängeln kan meddela herdarna: "Idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, HERREN" (Luk. 2:11).

Vi firar påsk till minne av att Messias fört oss från död till liv. Han har befriat oss från djävulens makt genom att sona all vår skuld. För Jesu blods skull har fördärvaren ingen rätt att ta våra

liv. Alltifrån den första påsken i samband med uttåget ur Egypten klargjorde Gud hur dödsdömda syndare skulle räddas till liv genom det felfria lammets blod. Påskalammet förebildade frälsningen genom Messias. Profeten Jesaja beskriver närmare hur Messias "lik ett lamm som förs bort till att slaktas" bär all vår skuld. Ställföreträdande lider han straffet för all vår synd "för att vi skulle få frid" (Jes. 53). Johannes Döparen hänvisade av lagen dömda syndare till Jesus och sa: "Se Guds lamm som tar bort världens synd."

Som uppfyllelsen av frälsningslöftena är Jesus den utlovade välsignelsen för alla folk. Jesus är människornas enda räddning från evig skilsmässa från Gud. Gamla förbundets påskfirande har fått sin fullbordan i och med att Messias instiftade det nya förbundet. Vid påskmåltiden dagen före sin försoningsdöd på korset sa Jesus: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er" (Luk. 22:20). Därför kallar Paulus nattvardens vinbägare för "välsignelsens bägare", "en gemenskap med Kristi blod" (1 Kor. 10:16).

Paulus sammanfattar: "En har dött i allas ställe, och därför har alla dött" (2 Kor. 5:14). *Jesu död är vår död och Jesu liv är vårt liv*. Straffet för våra syndiga liv har han lidit och det rättfärdiga liv som lagen kräver har han levt för oss. "HERREN vår rättfärdighet", det är Messias namn skriver Jeremia (23:6) och det är vår räddning. Som vår rättfärdighet är han uppstånden. Döden har ingen rätt till den Rättfärdige, inte heller till den som tillräknas Jesu rättfärdighet.

Redan 750 år före Jesu födelse profeterade Hosea om att Messias skulle uppstå efter att ha botat Adams skada: "*Han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Han ska om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen ska han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte*" (Hos. 6:1-2). I anslutning till denna profetia sa Jesus flera gånger till lärjungarna: "Människosonen ska utlämnas i människors händer, och de ska döda honom, men *på tredje dagen ska han uppstå*" (Matt. 17:22f). "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö" (Joh. 11:25-26). Med Hosea och Paulus kan vi jubla: "Döden är uppslukad och segern vunnit. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?" (1 Kor. 15:54f; Hos. 13:14).

Jesu uppståndelse är beviset på segern över djävulen för vår räkning. Messias liv är vårt liv, hans rättfärdighet vår rättfärdighet. "Seier'n är vår!" "Kristus är sannerligen uppstånden!" *Hans uppståndelse på tredje dagen betyder att vi "på tredje dagen" fick liv igen* (Hos. 6:2). Vi kan med den svårt plågade Job utbrista: "Jag vet att min Återlösare lever... Sedan min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud" (Job 19:25f). "Han ska förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik hans härlighetskropp" (Fil. 3:21). Tack vare Jesus får vi på nytt vara tillsammans med Herren i paradiset.

*Seth Erlandsson*

# Jesus skäms inte för sin släkt

Genom ny teknik och tillgång till historiska dokument har släktforskning blivit allt vanligare. Motiveringen är att man vill ta reda på vem man är. ”Vem är jag? Vilka är mina förfäder? Vad syslade de med?” Ibland hittar man saker som gör att man avbryter sin släktforskning. Andra vill gärna byta släktnamn för att börja något nytt. I sitt samtal med Nikodemus säger Jesus att det som är fött av kött är kött. Man kan inte byta ut sin släkt. Men något nytt kan ske, en ny födelse. Den är uteslutande Guds underverk genom ”vatten och Ande”.

Jesus har klargjort vilka som är hans sanna bröder och systrar och han skäms inte för dem. I Matteus 12:46-50 står: *Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sade då till honom: ”Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig.” Han svarade: ”Vem är min mor och vilka är mina bröder?” Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: ”Här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor.*

Det finns en andlig släkttavla som inte är skriven på papper utan i människors hjärtan. De som tror på Kristus är en andlig familj, Kristi släkt och medarvingar. När Paulus skriver till församlingarna kallar han de troende bröder. I Första Korintierbrevet nämner han att Jesus visade sig för mer än femhundra *bröder* på en gång efter sin uppståndelse.

Vid sin synliga återkomst på den yttersta dagen talar Jesus om sina minsta bröder. Han säger: ”Vadhelst ni har gjort mot en av dessa mina minsta *bröder* det har ni gjort mot mig.” Då Petrus frågar hur många gånger han är skyldig att förlåta sin *broder*, svarar Jesus: Inte bara sju gånger utan sjuttio gånger sju gånger. Sen fortsätter han på samma tema med att säga om den som inte förlåter sin *broder*, att full återbetalning av skulden då ska utkrävas: *Så ska också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.*

Om Jesu uppdrag står det: *”Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder, då han säger: Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också: Jag ska förtrösta på honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig (Hebr. 2:11-13).*

Det andliga syskonskapet för ringar inte det köttsliga. Paulus skriver: *Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe - mina landsmän efter härstamning (Rom. 9:9).* Här visar aposteln omsorg och omtanke om sina bröder efter köttet. Han vill med sin själ som pant försöka vinna dem för Kristus. Det fjärde budet handlar om kärleken till de

närmaste i slakten, far och mor, och utlovar ett långt liv för den som följer Herrens befallning.

Skäms du för slakten? Skäms du kanske för din andliga släkt, din församling, din präst, kanske rent av för din Herre. Han skämdes inte för dig. I andra Timoteusbrevet står det: *Är vi trolösa - han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.* Han kan inte förneka sin kärlek till sin skapade varelse, människan. Efter sin uppståndelse vid sin himmelfärd hälsar han sina lärjungar med orden: ”Jag far upp till min Gud och er Gud, till min fader och er fader.”

Vi ska förhålla oss till varandra som kära syskon. Vi är skyldiga varandra omtanke, kärlek och tålmod. I Guds familj ska vi hålla samman och vara trogna mot Guds eget Ord. Det som vill splittra och riva ner i Guds församling ska avvisas och förkastas. *Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare (1 Kor 5:11).* När det gäller dem som är svaga i kunskapen är det viktigt att de som har kunskap tar sig an sina svaga bröder på ett kärleksfullt sätt (se 1 Kor. 8:11ff). Okänsliga och hänsynslösa ord kan leda till att den svage går förlorad, ”din broder som Kristus har dött för” (1 Kor. 8:11). Jesus skäms inte för sin släkt. Det ska inte heller vi göra.

*Alvar Svenson*

# En trossyster har fått hembud

Anna Liisa (Nanne) Nylund, dotter till Eva och Per-Erik Söderström i Finland, fick en redan längtad kallelse hem till sin Frälsare den 5. 3. 2011 i 75 års ålder. De lekamliga krafterna sinade ut av cancer som spreds under sju år.



Från vänster Virpi Viitala, Helena Wassermann, Anna-Liisa Nylund, Anja Söderström

Nanne döptes som barn i den konfessionella lutherska kyrkan i Finland och var sedan med i Lutherska Bekännelsekyrkan i Finland från dess början år 1984. Hon var ofta sedd ivrig deltagare av bekännelseetrogna fria seminarier och möten i landet, lyssnande intensivt till teologiska lektioner och rannsade troget Bibelns nåderika budskap. Hon behärskade båda inhemska språken och kunde delta också i seminarierna i svenska Finland, närmast i Vasa-trakten. Förutom aktivt deltagande i LBK:s gudstjänster och bibelstudier, trots långa avstånd till möten, tjänade hon

Bibelns undervisning och trogen den luthersk-kristna bekännelsen. Hennes specialskolning i psykologi kom också väl till användning när hon ledde dessa värdefulla möten inom kyrkan.

Saknaden av syster Nanne är stor bland hennes anhöriga, vänner och bekanta. Men vi är samtidigt väl förtröstade av att veta henne vara hemma nu i himlen. Detta vet vi av Gud Faderns löften och av att Nanne till de sista timmarna på denna jord uttryckte sin klara önskan att få komma hem till sin Frälsare.

*Jukka Söderström*

## Noterat

### Så lyder Herrens ord eller?

2003 införde Svenska Kyrkan läsningar i gudstjänsten från apokryferna. Istället för 66 böcker har kyrkan antagit den romerska kyrkans syn och fått 77 böcker. I Luk 11:51 talar Jesus om det blod som utgjutits "alltifrån Abels blod ända till Sakarjas blod, som spilldes mellan altaret och tempelhuset". Den Sakarja Jesus syftar på omnämns i slutet av 2 Krönikeboken - som stod sist i den hebreiska bibeln! Jesus refererar alltså till det första och det sista mordet i GT och visar att de 39 kanoniska böckerna är en egen enhet. Den lutherska kyrkan använder här Luthers välkända ord att apokryferna i mångt och mycket är "god och nyttig läsning", men inte Guds inspirerade ord.

### Avsäger sig vigselrätten

Ytterligare en präst i Svenska kyrkan, Håkan Sunnliden i Värnamo, avsäger sig rätten att viga. Självfallet är det en protest mot kravet på att även viga samkönade par. I SR Jönköping har Håkan Sunnliden sagt: Då har man ju lämnat det som är kristet. Hittills har fyra präster i Sverige avsagt sig vigselrätten, enligt Kammarkollegiet.

### Imamen Othman Al Tawalbeh blir anställd av svenska kyrkan

Othman Al Tawalbeh anställs av Sofia församling för att stötta Fryshusets verksamheter och ungdomar. Han kommer att arbeta tillsammans med Fryshuskyrkan i deras mångfaldsarbete. Fryshuskyrkan arbetar sedan många år med andliga och existentiella frågor och värderingar bland unga människor.

## Herrens verk på sjätte dagen

På sjätte dagen, närmare bestämt fredagen, skapade Gud människan till sin avbild och fullbordade därmed sitt stora **skapelseverk**. Men genom Satans frestelse avföll människan från sin Skapare, föll i synd och därmed i elände, kroppslig och andlig död och evig fördömmelse.

Men vad hände? Återigen på sjätte dagen, närmare bestämt långfredagen, dog människans Skapare på korset av kärlek till människor, vann tillbaka deras förlorade liv och fullbordade därmed sitt stora **återlösningsverk**. "Det är fullbordat!" ropade härlighetens Herre vid slutet av sitt lidande just som han böjde sitt huvud och dog.

*C.F.W. Walther  
i sin långfredagspredikan 1846*

## Långt kvar till målet!

Hjälp till att nå målet som sattes vid förra årets kyrkokonferens!  
*Det ni har fått som gåva, ge det som gåva* (Matt. 10:8).

Du kan ge din bank uppdrag att göra en **stående månadsöverföring** till LBK:s bankkontonr. Alla banker har olika tillvägagångssätt. Hos vissa gör man istället stående överföringar till bankgiro eller plusgiro. Vid problem kontakta din bank eller hör av dig till kassören Lars Gunnarsson, 0372 17207.

Bankkontonr  
9960 42 02273365  
(Obs! 9960 är Nordeabankens clearingnummer)  
Bankgiro nr 306-7345  
Plusgiro 22 73 36-5



Avser gåvor till LBK och Bibel och Bekännelse

## DOP



**Henry Vilhelm**,  
son till Christina och  
Mattias Ljunggren,  
född 26/1 2011, döpt 19/2  
2011  
S:t Markus församling,  
Ljungby

**Kaylien**,  
son till Adina Adriansson  
Nilsson  
och Martin Nilsson,  
född 4/3 2011, döpt 19/3  
2011  
S:t Paulus församling,  
Stockholm

## KONFIRMATION

**Gustav Erlandsson**  
**Simon Hedkvist**

Lutherska bekännelsekyrkan  
i Norrköping  
20/2 2011

# Berätta att graven är tom!

*"Kom och se platsen där han låg! Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er." De skyndade sig då bort från graven, under fruktan och i stor glädje, och sprang för att tala om det för hans lärjungar. (Matt. 28:6-8)*

I EN ENKÄT TILLFRÅGADES FOLK vilka händelser de ansåg vara viktigast i världshistorien. Bland svaren fanns t.ex. uppfinningen av stål, islams inflytande, digerdöden på 1300-talet och den industriella revolutionen. Jesu Kristi födelse var med på listan, men inte på framträdande plats.

Nyheter om människor och deras uppfinningar och upptäckter är historiskt viktiga, men ingen nyhet är så viktigt som den att Jesus stod upp från de döda. Det var den nyheten som ängeln förkunnade för kvinnorna när de kom för att smörja Jesu kropp. Och han kunde bevisa sitt påstående. Han bad kvinnorna titta in i graven och se att den verkligen var tom. Sedan uppmanade han dem att berätta för lärjungarna att Kristus levde och skulle träffa dem i Galileen.

"Kom och se" och "gå . . . och berätta" är fortfarande påskens befallningar. Det är inte möjligt för oss att kika in i den tomma graven, men vi kan titta i den heliga Skrift och se att Jesus uppstod från de döda. Från Gamla testamentets böcker med sina profetior om Herrens uppståndelse till Nya testamentets böcker som dokumenterar uppfyllelsen av dessa profetior

är Skriften tydlig och klar. Jesus levde, dog och uppstod för alla människors synder, inklusive dina.

Men om Jesus levde, dog och uppstod för världens synder betyder det att världen behöver höra detta budskap. Det är där ängels uppmaning kommer in i bilden: "Gå . . . och berätta". Den kristna kyrkan har inte något viktigare budskap att ge världen än att Kristus har dött och uppstått. Du har inget viktigare att berätta för dina vänner, släktingar, grannar och medarbetare än att Kristus har dött och uppstått.

När kvinnorna mötte ängeln och såg den tomma graven var det fullt förståeligt att de blev uppfyllda av både fruktan och glädje. De sprang iväg och berättade för de andra om den tomma graven. Det är ett exempel som är värt att ta efter.

*Uppståndne Herre, din tomma grav fröjdar mitt hjärta. Låt mig i glädje över din frälsning finna tillfällen att berätta om dig för andra människor. Amen.*

Med. 110428

HÄR KOMMER ÄNTLIGEN KLÄDKODEN FÖR TRÄDGÅRDEN, GOLFBANAN,  
STRANDEN, I BILEN, MELLAN OMBYTERNA, UNDER  
SLÄKTMIDDAGEN, PÅ JOBBET, PÅ SEMESTERN OCH FÖR FESTEN ....



...HÄR KOMMER LBKTRÖJAN!

*LBK erbjuder nu kyrkans tröja! Två typer av pikétröjor av kvalitetsmärket "Slazenger" i herr- respektive damstorlek i tre färger med kyrkans logga över bröstet. Kvaliteten är mycket hög och priset LBK erbjuder är endast 300 kr/styck! Tröjorna kommer att förevisas vid sommarens kyrkokonferens på Hjälmaregården där beställning kommer tas upp. För mer information kontakta Carl Nordberg [carlnordberg@hotmail.com](mailto:carlnordberg@hotmail.com)*

IN THE NAME OF  
**LOVE**

Med stark hand förde HERREN oss ut ur Egypten

EXODUS

22-26 juni 2011

... follow and bring your friends

[www.bekannelsekyrkan.se](http://www.bekannelsekyrkan.se) / LBKung



ORBADEN-HÄLSINGLAND