

## 4 söndagen i Advent

Psalmer: 306, 145, 317, 318, 307

Texter: Sef 3:14-17, Fil 4:4-7, Luk 1:30-35

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Filipperbrevet 4:4-7

*4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önsknings genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.*

Låt oss be!

Herre Jesus, du har kommit till jorden med frid från Gud till alla som vill ta emot den. Låt din frid fylla våra hjärtan och jaga undan oro och bekymmer. Amen.

Julens budskap om Frälsarens ankomst ger oss anledning till glädje i vilken situation vi än befinner oss. Vi ser hur trofast Gud är som sänt Frälsaren så som han lovat i forntida profetior. Dagens text ur Filipperbrevet påminner oss också om Frälsarens andra ankomst då alla löften till Guds folk slutligen ska gå i uppfyllelse. Vi har all anledning att se fram emot Herrens dag med stor glädje. Glädjen över Frälsarens ankomst ger oss kraft att visa godhet mot våra medmänniskor, så som Jesus visat att han vill vi ska göra.

Paulus skriver: *"Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er."* Vi har alltid anledning att glädja oss åt vad Herren gjort för oss, fortfarande gör för oss och lovat att göra för oss. Paulus beskriver på flera ställen de faror han blivit utsatt för, misshandel, hot, motstånd, och mitt i allt detta omsorgen om församlingarna. Smärtan måste tidvis ha varit intensiv, som exempelvis efter att ha blivit pryglad och satt i stocken i fängelset i Filippi. Ändå kunde han sjunga lovsånger och hade kraft att ta sig an andra människors nöd, så som han gjorde med fångvaktaren i Filippi. Paulus visade med sitt liv att det hos Herren finns kraft så att vi kan glädja oss mitt i lidandet.

När Paulus uppmanar till glädje i Herren befann han sig sedan länge i en svår situation. På grund av en falsk anklagelse hade han suttit fängslad i Caesarea i två år. Därefter hade han skickats som fånge till Rom. På vägen dit hade de lidit skeppsbrott och Paulus hade övervintrat som fånge på ön Melite. I Rom hade han sedan väntat på sin dom i nästan två år, ständigt fjättrad till en soldat. Nu var hans rättegång nära. Den kunde sluta med att han blev frigiven eller dömd till döden. Flyktingar i Sverige kan hamna i en liknande situation. De får många gånger vänta flera år på ett beslut som kan vara bifall eller avslag. Avslag kan leda till döden. Det innebär för många stor psykisk stress. Paulus förstod nog vad psykisk stress under lång tid kunde innebära. Han varit fängslad över fem år och väntade fortfarande på en rättegång som kunde innebära en dödsdom eller att han blev frigiven. Men man behöver inte vara under sådan psykisk stress för att bli intressera av hur Paulus hanterade sin situation, vad han tänkte och längtade efter. Överraskande nog stod inte frigivning högst på önskelistan. Hans längtan och hopp var att Kristus skulle bli förhärligad genom honom oavsett om han fick leva eller dö. Blev han frigiven skulle det knappast leda till ett tryggare liv, för han skriver att han då hoppades komma tillbaka till filipperna. Men det skulle innebära fortsatt förföljelse för Kristi skull. Församlingen var utsatt för förföljelse. Men mitt i sin svåra situation gav han uttryck för stor glädje.

Vad hade han att vara glad över? Ja, hans skriver att han alltid tackar Gud för de troende och ber för dem med glädje. Han skriver också att han är glad över att Kristus blir förkunnad. Han är glad över att få kraft att förhärliga Kristus i liv eller död. Han är glad över de troendes lydnad för Gud, deras omsorg, kärlek och förböner. Han gladde sig över sina trogna medarbetare. Han gladde sig inför Kristi återkomst. Han gladde sig över den kommande härligheten. Kristi offer i vårt ställe skänkte honom glädje. Han skrev ner en lång lista glädjeämnen. Smärta, lidande och förföljelse kunde inte ta ifrån honom glädjen.

Hade Paulus bara tänkt på sina bojor, fångelse och ovissheten så hade han inte haft så mycket att glädja sig över. Om vi bara tänker på livets ovisshet och bekymmer har vi inte heller mycket att glädja oss över. Men Guds löften har gett oss ett annat perspektiv. Vi vet att Kristus kommit och gett oss ett nytt liv. För Kristi skull har Gud garanterat oss en evig glädje i sin gemenskap. Den tillvaron beskrivs så här i Uppenbarelseboken: *"Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem." Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som*

*förr var är borta.*” De framtidsutsikterna ger oss glädje även i motgångar och bekymmer. Den glädjen är dessutom nära för Herren är nära.

Vi kan alltid glädja oss *i Herren*. Det innebär att vi alltid kan glädja oss över att Kristus har blivit vår frälsning. Han har gett oss rätt att bli Guds barn. Och som Guds barn har vi ett härligt arv som är bevarat åt oss i himlen. Vi ska tänka på den andliga skatt Kristus vunnit åt oss, för det ger vår tillvaro en mycket ljusare nyans.

Med glädjen följer också motivering att leva så som Jesus visat oss. Paulus skriver: *Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Vad menar Paulus när han uppmanar oss att vara vänliga? Ordet är inte helt lätt att översätta. När det används om Jesus så översätts det ”godhet”. Ordet syftar på en person som avstår från sin rätt till förmån för andra. Kristus är i sanning god och vänlig. Han avstod från sin härlighet och blev en tjänare för vår skull. Han utgav sitt liv för oss. När Paulus uppmanar oss att visa vänlighet innebär det att vi ska vara så till sinnes som Kristus var. Paulus förklarar vad det innebär: *Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras.**

Paulus höjer våra blickar från det jordiska till det himmelska. Paulus riktar våra blickar och förväntningar bortom vår egen horisont. Från himmelen väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att vi blir lika honom i hans härlighet, för han har makt att lägga allt under sig. Det ger oss glädje.

Paulus ger oss en strategi hur vi ska klara av svårigheter som ligger utom vår kontroll. Livet är fullt av svårigheter som ligger utom vår kontroll. Vi har inte kontroll över lycka och olycka, hälsa och sjukdom, liv och död, eller hur andra människor agerar. Det mesta står utom vår kontroll. Men det står inte utom Guds kontroll. Paulus skriver: *Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.* Paulus påminner oss om vad som är vår styrka. Vår käre Fader i himmelen är den sanne Guden. Han styr över historien och över enskilda människors liv. Han har lovat att låta allt samverka till det bästa för dem som älskar honom. För honom är ingenting omöjligt. Han kan göra allt vad han vill.

Gud lockar och manar oss att be till honom och låta honom veta alla våra önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Han vill att vi ska träna oss

att lägga allt i Guds hand och lita på honom. Det är rätt sätt att hantera bekymmer och svårigheter. Vi ska lära oss kasta våra bekymmer på Herren för han har omsort om oss.

Humanisterna anklagar kristna för att vara passiva och inte göra något för att lindra nöden utan bara vänta att Gud ska fixa allt. Det är inte riktigt och det är inget som Bibeln lär oss. Han vill att ständigt ska vara verksamma och göra gott mot alla. Herren vill att vi ska bära varandras bördor. Det är inte arbetet och omsorgen Herren vill att vi ska kasta ifrån oss. Men bekymmen ska vi inte bära. Vi behöver inte plåga oss själva med oro. Herren har lärt oss något annat. Vi får i bönen låta Gud veta vad vi önskar och behöver. Jesus har lovat oss bönhörelse och vi vet att ingenting är omöjligt för Gud.

Den goda frukten vi får skörda av en sådan förtröstan är frid. Paulus säger: *Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.* Guds frid har sin grund i Frälsaren Jesus Kristus som med sitt liv vunnit syndernas förlåtelse åt oss. När Frälsaren blivit född förkunnade änglarna frid på jorden, till människor Guds välbehag.

För Jesu skull har vi frid med Gud. Denna frid bevarar oss så att ängslan och oro inte fräter sönder våra hjärtan. Friden bevarar våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Den frid som Gud ger oss är inget ytligt och föränderligt som mänskliga känslor. Denna frid övergår allt mänskligt förstånd. Frid är något Gud ger och garanterar oss i sin Son, Jesus Kristus, vår Frälsare. Och frid med Gud är något vi behåller mitt i alla svårigheter. Den är evig. Amen.

Låt oss be!

Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du kommit med frid från Gud till oss. Uppfyll våra hjärtan med glädje över din frälsning och dina timliga och eviga välsignelser. Rikta våra blickar till din återkomst i härlighet och ge oss kraft att leva till din ära medan vi väntar din ankomst. Amen.